

Vikingen nr 4 2004

Tidningen **Vikingen** utkommer med 4-6 nummer per år.
Redaktör för tidningen är Lennart Holm.

Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting skoj som du vill berätta om. Eller saknar någonting efter en övernattnings eller en kåraktivitet. Skriv till: Scoutkåren Vikingarna c/o Lennart Holm, Skyttens Gata 560, 136 61 Haninge eller e-post till lennart.087450186@telia.com.

Manusstopp för nummer 5 är den 19 november.

MEDLEMSAVGIFT FÖR HÖSTTERMINEN 2004

Medlemsavgiften till scoutkåren är 400 kronor per termin för första betalande medlemmen i familjen. Avgiften för familjens övriga betalande medlemmar är 200 kronor per termin

Vuxna passiva, stödjande, medlemmar betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.

Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning.

INBETALNING

Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70 eller postgiro 15 41 46 – 5 snarast dock senast 30 september.

Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars vet vi inte vem som har betalat.

MEDLEMSKORT

När medlemsavgiften bokförts på scoutkåren skriver vi ut ett medlemskort. Detta delas sedan ut av ledarna på avdelningen.

Scoutkåren Vikingarna har flyttat!

Som de flesta säkert vet blev vi uppsagda från vår scoutlokal och har nu flyttat till:

Värtavägen 33, 1 trappa ner, på hörnet med egen ingång.

Vår nya lokal är inte riktigt färdig invändigt ännu så de första mötena får bli ute, men om några veckor så räknar vi med att kunna ha verksamhet inomhus.

Tänk på att vi nu har vår scoutlokal i ett bostadshus. Visa hänsyn till de som bor i huset och stoja inte allt för högljutt utanför lokalen.

En scout visar hänsyn och är en god kamrat. (scoutlagen § 4)

Första mötet för höstterminen för er gamla scouter blir:

Miniorscouter, ni som börjar årskurs 2 och 3:

Onsdagen den 1 september kl. 18.30

Juniorscouter, ni som börjar årskurs 4 och 5:

Tisdagen den 31 augusti kl. 18.30

Patrullscouter, ni som börjar årskurs 6,7 och 8:

Torsdagen den 2 september kl. 19.00

Seniorscouter, ni som börjar årskurs 9:

Ring Patrik Brising.

Samling vid vår nya scoutlokal:

Värtavägen 33, 1 trappa ner, på hörnet med egen ingång.

Välkomna till ett nytt scoutår!

Presentation

Här fortsätter den spännande följetongen om Vikingarnas styrelse och funktionärer.

Jag heter Harald Kuntze och har varit medlem i kåren oavbrutet sedan jag var nio år och är därför en av de medlemmar som har varit med längst. Jag började som vargunge (miniorerna hette så då) i Vikingarnas lokal på Kammakargatan 28, numera ABF-huset.

Elva år gammal blev jag scout och flyttade med kåren till Gärdesskolan när vi slog oss ihop med Gärdets scoutkår. Jag var väldigt aktiv och gillade tävlingar, speciellt allt som handlade om idrott, t ex orientering, simning, terränglöpning och senare scoutfemkamp, men även Älg-hornet, Silverugglan m m.



Jag var mycket på Sjövik som ung och det har väl satt sina spår. Vi hade oftast två övernattnings per termin och ibland även 'vinterolympiad' på sportlovet och pingstläger. Som ledare var jag fortsatt aktiv och höll på med det tills jag var dryga 30 och familj och jobb tog alltmer tid. Därför inskränkte jag min verksamhet till att komma på sjöviksdagar, kårstämmor och inte minst idrottstävlingar, typ DM-orientering, där jag faktiskt kan skryta med att ha blivit distriktsmästare i tre olika klasser genom åren.

Pausen blev lång, närmare 30 år. På sjöviksdagen 2000 hörde jag att Sjövik nästa år skulle fylla 75 år och att det borde firas. Jag tyckte att det kunde vara kul att vara med och tänkte sedan inte mer på det

då. På höstens kårstämma kom man ihåg mitt uttalande och jag fick tillsammans med Maggan och Peter uppdraget att arrangera jubileet. Det blev ju en hel del jobb på Sjövik och under det blev jag av kårstyrelsen tillfrågad om jag ville bli stugfogde, vilket jag ställde upp på.

Sedan har det rullat på. Jag gjorde en ganska enkel hemsida för Sjövik 75 och blev senare webmaster med uppdraget att skapa en helt ny webbplats för kåren. (Ta gärna en titt på <http://www.vikingarna.nu/>). Jag lägger ner en hel del tid på Sjövik för att hålla anläggningen i bra skick och även förbättra ett och annat.

Jag är med i kårens valberedning, nu som sammankallande, och från i år även i kårstyrelsen. Dessutom naturligtvis i nostalgigänget Old Vikings, där vi som var med på 50-talet träffas en gång om året, oftast på Sjövik.

Privat bor jag i radhus i Vällingby, är gift med Anita sedan sådär en hundra år och har en vuxen dotter och två små barnbarn. Jag är avtalspensionär efter 30 år på IBM, seglar, flyger och umgås med barnbarnen.

Hur kommer sig nu denna nytändning? Jag tror att det är allt positivt jag upplevde under mina yngre år som har präglat mig i sådan grad att jag på något sätt vill återgälda det. Sedan ska jag ju inte förneka att det är kul också!

Jag hoppas att kårens positiva utveckling kommer att fortsätta och jag bidrar gärna efter förmåga till att det sker.

Harald

Scoutkåren Vikingarnas årliga stora familjedag

Sjöviksdagen

går i år av stapeln

söndag 5 september kl 11.00 - 16.00

Sjöviksdagen är dagen då alla Vikingar, gamla som nya, tillsammans med föräldrar, barn, syskon, släkt och vänner träffas ute vid scoutkårens stugor på Lovö. Särskilt välkomna är ni som inte varit på Sjövik förut, passa på att komma ut med hela familjen.

Här finns det möjlighet att titta på/i stugorna, prata med ledare och andra kårfunktionärer, pröva på någon scoutaktivitet t.ex. livlina och titta på en del av vår övriga utrustning.

HUR KOMMER MAN TILL SJÖVIK?

Med bil åker ni till Lovö kyrka varifrån det sedan finns skyltar. Parkering sker vid Lundabadets parkering. Se även kartskissen i Vikingen och på nätet.

Kollektivt åker man T-banan till Brommaplan och byter till buss 323 som avgår kl 10.35. Avstigning vid Lovö kyrka där vi möter upp med skjuts till Lundabadets parkering.

Från parkeringen får ni sedan gå en liten tipspromenad fram till Sjövik. Spåret går inte genom någon oländig terräng, så barnvagnar är det inga problem att ta med.

Kommer ni med egen båt går det också bra.

HAR NI BÅTAR PÅ SJÖVIK?

Jo visst! De större ligger redan i sjön, så om vädret tillåter kan vi kanske bjuda på en tur i dem, eller i någon av våra OP-jollar. Ta gärna med ombyte om du vill ut på sjön, det kan bli blött om baken.

HUR GÖR VI MED MAT?

Var och en tar med det man vill äta under dagen. Om vädret tillåter kommer det att finnas möjlighet att grilla medhavd korv nere vid sjön.

AVSLUTNING!

Vid 15.30-tiden avrundar vi så Sjöviksdagen med samling kring flaggstången med prisutdelning, scoutsången mm.

Välkomna söndag 5 september kl 11.00 – 16.00

Färdskiss från Drottningholm till Sjövik.



Jobbdag på Sjövik, i år igen?



Jo, det är faktiskt sant!

Sjöviksdagen är i år söndag 5 september. För att förbereda den och få en del jobb gjorda är det jobbdag på Sjövik lördagen innan. Som alltid finns det saker att göra för alla som kommer!

Tanken är att vi ska kunna visa upp ett snyggt och propert Sjövik för alla barn och föräldrar som kommer på söndagen. Blir vi tillräckligt många kommer vi även att kunna måla rödfärg, byta en hängränna och få en del andra jobb gjorda.

Som vanligt: Ju fler vi är desto mer får vi gjort (och desto roligare blir det ...!). Trevlig samvaro på lördagskvällen är inte heller fel.

Just **DU** (ledare eller förälder, aktiv eller passiv, supporter eller annat, m a o **ALLA**) som kan bidra, är därför välkommen.

Det här är vad som gäller:

- ?? Vi börjar lördag morgon. Du som vill komma ut fredag kväll gör det i egen regi.
- ?? Kåren bjuder på lunch och middag.
- ?? Samordna gärna transporter.
- ?? Ta med arbetskläder för målning och/eller utebruk (glöm inte handskar!), vill du så ta med verktygslådan.
- ?? Anmäl dig senast onsdag 1 september (i form av vilka måltider du vill vara med på) till hke@chello.se, 08-367770 eller 070-6294328.

Alltså: Välkommen!

Harald Kuntze, stugfogde

Navigationkurs, något för dig?

Jan Stigell, en av scoutkårens ledare, avser att i mitten-slutet av september starta en navigationskurs som kommer att leda fram till Förarintyg för Segel- och Motorbåtar. Den kommer att vara på 20 gånger.

Kursen är avsedd för patrullscouter och äldre, även föräldrar är välkomna. Närmare information, såsom när-var-hur samt avgift, kommer senare.

Sommaren 2004

Sommaren gick fort säger en del. Den var en torsdag sa någon. Själv säger jag nog att sommaren 2004 var läger, som vanligt.

Knappt hade vi hunnit hem från scoutavslutningen förrän det var dags att greppa packningarna och åka ut på scoutläger.

Årets första läger var kårlägret Camp HaSkoj. Denna gång åkte vi inte så långt, bara ut till skogarna omkring vår scoutstuga Sjövik. Det gav oss möjligheten att använda Sjöviks olika attraktioner såsom kyl/frys och båtar. Vi slapp också de långa resorna vilket gjorde att några ledare och föräldrar som bara kunde vara med några dagar, eller t.o.m. delar av dagar, hade chansen att få vara med. Visst fick vi uppleva mycket: bada i kallvatten, segla, leta fästingar, resa tält, bygga stövelställ, diska, kasta med binära tärningar, bygga träsk skor m m, m m. Vad jag förstod av kommentarerna vid hemresesamlingen var de flesta nöjda med det de fått vara med om. Tack alla ledare och andra vuxna för det.

Några veckor senare åkte 5 patrullscouter och 3 ledare på det finska scoutlägret Tarus. De hade gott om vatten, i huvudsak uppifrån, samt gott om finskspråkiga lägerkamrater. Jag har inte fått mer än en kortare berättelse om deras eskapader, men helt klart verkar det ha varit lyckat (trots vattnet). Det verkar också ha gett blodad tand för ytterligare scoututbyte med vårt östliga grannland.

Ännu är det sommar kvar, även om skolorna nu börjar. Njut av de härliga kvällarna, gå ut så mycket ni kan och ta del av allt som southösten har att erbjuda.

Önskar Lennart